

Ud i det blå med en selvdød gnu

I 2017 ansøgte Klan Selvdød Gnu fra 1. Glostrup, DDS, om korpsets udviklingspulje til køb af letvægtstelte. Dette gjorde vi, fordi klanen i en længere årrække har været det, man kan kalde en ”gammelmandsklan”. De fleste var i midten af 20’erne eller over, og de få af os, der var yngre, kunne ikke få rusket meget liv i vores ellers skattede udendørsaktiviteter.

Men i sommeren 2016 kom der flere nye, unge seniorer op, og 1. Glostrup skabte en Rovergren. Pludselig var vi kun få, der var over 20 år i klanen, og aktivitetsniveauet steg betragteligt. Derfor ansøgte vi puljen, så vi kunne købe nogle letvægtstelte, så vi kunne afholde en naturfokuseret, udendørs holdnings- og værdiskiftetur for klanen. Vi ønsker i Klan Selvdød Gnu at ændre vores værdier fra det meget hyggeprægede, aktivitetslave niveau til en mere aktiv udendørspræget spejderkultur, hvor vi kommer ”tilbage til spejderrødderne”.

Vores ansøgning blev godkendt, og vi afholdt vores tur i påsken 2018. Vi valgte at fokusere på, at vi skulle kunne bære al oppakning selv (inklusive teltene), så vi nøjedes også med et enkelt døgn, hvor vi tog ud til Hareskovene. Vi var seks deltagere, hvilket er lige knap halvdelen af den aktive klan. Derudover tog en syvende ud om aftenen til os for at hygge om bålet.

Vi mødtes i vores spejderhytte i Glostrup kl. 10 om formiddagen, hvor vi fordelte telte, proviant og redskaber mellem os. Vi har været vant til ældre klanspejdere, der kunne transportere både spejdere og grej med bil. Da vi ikke har samme adgang til dette, valgte vi derfor at pakke let, så vi kunne komme ud til overnatningsstedet med det offentlige. Vi ankom omkring frokosttid, hvor vi slog teltene op – på knap 10 minutter – og spiste frokost.

Derudover havde vi meget frie rammer for turen. Nogen gik ture, nogen hentede og klargjorde brænde, nogen faldt i åen (der må jeg erklære mig skyldig – drengene måtte tørre mine bukser). Generelt var stemningen præget af ro og intentioner om et udendørs fællesskab. Netop fordi det var den første tur med vores nye koncept, havde vi bevidst ikke lavet et for spækket program. På den måde havde vi plads til spontane idéer såsom spil, gåture, pandekager ved bålet eller hvad man lige følte for. Derudover var der selvfølgelig obligatorisk bålhygge!

Teltene klarede turen eksemplarisk. Hurtige at slå op, nemme at pakke ned, lette at bære. Desuden bestod de den ultimative spejdertest – det danske vejr! Det regnede om natten, men vi lå alle tørre og lune i vores soveposer, hvor vi kunne lytte til regnens trommen på teltdugen.

Dagen efter evaluerede vi på turen og konceptet. Der var stor opbakning til konceptet, men ønske om flere planlagte aktiviteter, og forslag om en rigtig ”back-to-basic” tur, hvor man for alvor kommer i kontakt med sin indre spejder. Det var der stemning for, så vores næste tur skal nok blive vild!

Johanne Lund-Ertel

Klanspejder i Klan Selvdød Gnu

Stemningsbilleder fra turen:









